

## “Het heeft mijn leven verrijkt”

Opeens stond er een verwarde vrouw voor de deur van Peter Potter. “Ze kon nergens heen. Ik heb haar binnengehaald en ben zaken gaan regelen. Dan merk je hoe moeilijk dat is en viel bij mij het kwartje. Er zijn gewoon mensen die het om wat voor reden dan ook niet zonder hulp redden.”

Net daarna hoorde hij in een radio-interview toevallig over mentorschap. Mensen die geen familie of netwerk hebben en die zaken rond zorg en welzijn niet kunnen regelen krijgen een door de rechter benoemde mentor. Een vrijwilligerstaak waar Peter Potter zich direct door voelde aangesproken.

Na een gesprek en een korte cursus kon hij snel aan de slag. Er was iemand nodig om een dementerende man bij te staan. “Ik had aangegeven dat ik affiniteit heb met mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Een oudere man, daar had ik in eerste instantie wel moeite mee.” Samen met coördinator Roza van Goethem van Mentorschap Midden Nederland ging hij mee voor het gesprek. “Het was een spoedgeval”, vertelt Roza van Goethem. “Zijn vrouw was net overleden en hij kon zelf niets regelen.” Er bleek een goede klik te zijn tussen de mannen om van start te kunnen gaan.

### Nieuwe wereld

Overleggen met de zorg, wensen van zijn cliënt bewaken, van alles regelen: Peter Potter vond een nieuwe wereld waar hij weinig van wist. “Het is een zoektocht. Wat wil hij? Waar wordt hij blij van? Wie is hij? Ik wist zo weinig van hem. Maar je kunt écht iets voor iemand betekenen, je hebt écht een taak en toegevoegde waarde. Het heeft mijn leven verrijkt.”

Roza van Goethem hoort die ervaring vaker. “Het kan zwaar zijn en we houden daarom een gedegen intake. Waarom wil iemand dit

werk doen? Heeft de kandidaat voldoende niveau om voor iemand als wettelijk vertegenwoordiger op te treden? Je bent de oren, ogen en stem van iemand. Dat is een hele verantwoordelijkheid.” Het mentorschap is bij velen nog onbekend. “Maar we merken dat als mensen er meer van weten ook de aanmeldingen komen.”

### Uitvaart

Peter Potter heeft ondertussen maandenlang met veel voldoening ‘zijn’ cliënt begeleid. Twee weken geleden is hij overleden. “Dan regel ik ook de uitvaart. Je bouwt een band op en niemand anders deed het voor hem. Iemand van de zorg en ik zelf waren de enige aanwezigen.” Intensief en zwaar was het zeker, maar Peter Potter wil weer een nieuwe cliënt. “Eerst even bijkomen en loskomen”, adviseert Roza van Goethem. “Prima, maar daarna wil ik er graag weer voor iemand zijn.”

Meer informatie? Ga naar [www.mentorschap.nl](http://www.mentorschap.nl)



Roza van Goethem en Peter Potter