

DIT DOE IK



Elke week vertelt een lezeres wat zij voor een ander doet.

Hannie de Vegt-Tulp:

"Als vrijwilliger voor de Stichting Mentorschap begeleid ik mensen met een verstandelijke beperking. Mijn cliënt is een man met de ziekte van Korsakov en ik behartig zijn belangen. Het kost me maar een paar

uurtjes in de maand, maar wat geeft het een voldoening om iets voor een ander te betekenen. Er is een klik tussen ons waardoor het contact goed verloopt. Mijn cliënt weet precies wat hij wil, en ik ben er om hem daarbij te helpen. Mijn inspanningen worden altijd weer beloond met zijn glimlach en een kop koffie. Ik voel me een gelukkig mens dat ik de tijd heb om dit te doen." www.mentorschap.nl

Meedoen aan Dit doe ik? Mail of schrijf naar netwerk@libelle.nl